



# RONDONOM BELTRUM

DONATEURSBLAD VAN DE STICHTING KERKEPADEN BELTRUM E.O.

**Dit is de jaarlijkse uitgave van ons nieuwsbulletin over het wel en wee van de stichting 'Kerkepaden Beltrum e.o.'. Wij wensen u veel leesplezier en hopen dat u weer met veel plezier rondom Beltrum gaat.**

*Bestuur Stichting Kerkepaden Beltrum e.o.*

## Over onze vrijwilligers

Elk jaar geven wij een kort verslag over onze vrijwilligers en ook dit jaar weer. Frans Hoitink heeft te kennen gegeven te stoppen als vrijwilliger vanwege zijn leeftijd. Vanaf het begin – bij het aanleggen van de paden – tot eind 2017 heeft hij zich ingezet voor de fietspaden en voor het onderhoud van de tuin bij de kerk. Bedankt Frans. Maar er heeft zich ook weer een nieuwe vrijwilliger aangemeld: Martin ten Have. Hij heeft zijn vuurdoop reeds gehad en is voor 2019 volledig ingepland.

Zijn er nog vrouwen of mannen, die ook graag willen meehelpen aan het onderhouden van de paden of onderhoud rondom de kerk? Meld u bij Willy Spilman (0544 - 48 13 99) of bij Fons Bokkers (0544 - 48 15 16). Het is mooi werk in de mooie natuur rondom Beltrum.



## Na flinke investeringen in 2018 machinepark weer op peil

In 2018 hebben we diep in de buidel getast. Ter vervanging van de blauwe 25 jaar oude Mitsubishi trekker hebben wij een nieuwe groengele John Deere trekker aangeschaft.

Dankzij de bijdrage van jullie 'Vrienden van de kerkepaden'

waren we in staat om dit financieel rond te breien. Ook hebben we ter vervanging een nieuwe schaaaf en cyclomaaiër aangeschaft. Beide machines waren na 15 jaar intensief gebruik toe aan vervanging. Nu kunnen we weer vele jaren vooruit.

## Een grote verrassing uit Groenlo

Eind 2018 ontvingen we een hele grote verrassing uit Groenlo. We kregen een schenking van 500 euro van de Personeelsvereniging NEDAP uit Groenlo. We zijn bijzonder verheugd met deze geste. Het geld komt goed van pas en het is voor ons een teken dat de fietspaden in Beltrum ook in onze buurtdorpen (en stad) hoog worden gewaardeerd. Personeel en personeelsvereniging NEDAP heel erg bedankt!



## Infobord staat er weer prachtig bij

Bij het aanplanten van het Beltrums Bos (Mölleweg, maart 2006) is er ook een infobord geplaatst. Dit infobord is in september 2016 bezweken onder de natuurlijke elementen. Afgelopen jaar is in goed overleg met Vereniging Agrarisch Natuurbeheer (VAN) dit bord in oude staat hersteld. Na enkele technische herzieningen door onze vrijwilligers, hopen wij dat het bord weer vele jaren meekan.

# Verhalen van onze vrijwilligers

**Onze vrijwilligers maken het nodige mee tijdens het werk aan de paden of bij het gebruik ervan. Grappige verhalen en soms ook ontroerend. Het verhaal van twee van die vrijwilligers leest u hier.**

## ‘Wij zoeken nog een lokvogel. Iets voor u?’

Op een mooie zonnige middag in juli waren we met onderhoud van het fietspad bezig langs de Goormansslatweg, ter hoogte van het ooievaarsnest. Komt er een man aan fietsen die zegt: “Hallo keerls, het ligt er allemaol weer glad bi’j .” Ik dacht, hoe is het mogelijk bij deze temperatuur, de mussen vallen dood van het dak en die man zegt dat het glad is. Later kwam ik er achter dat die man ons een compliment had gemaakt want ‘glad’ betekent hier dus niet dat het echt glad is, maar dat het er netjes bij ligt. Omdat ik oorspronkelijk van de andere kant van de IJssel kom, heb ik nog wel eens moeite met het Achterhoekse dialect, alhoewel het steeds beter gaat. Wat later stopt er bij ons een senioren echtpaar dat zichtbaar geniet van onze mooie fietspaden

en dit ook aan ons kenbaar maakt. Meneer vraagt of we voor de gemeente werken. Ik zeg dat dat niet het geval is en dat we ook niet bezig zijn met een taakstraf, maar dat we vrijwilligers van de Stichting Kerkepaden Beltrum zijn. Dat wij met 35 man ruim 23 km fiets/voetpad, het gebied om de kerk en het park onderhouden. Dat ook de banken langs de paden door ons zijn geplaatst. En dat er ongeveer 100 zelfgemaakte nestkastjes door onze ‘vogelgroep’ zijn opgehangen. Die ieder jaar voor ongeveer 98% worden ‘bewoond’. Hoogtepunt is wel het ooievaarsnest dat zeer vakkundig geconstrueerd is door één van onze vrijwilligers. Duidelijk onder de indruk en blijkbaar enthousiast geworden van mijn verhaal, vraagt de vrouw of ze ook vrijwilliger zou



kunnen worden. Mijn antwoord is: “graag! Ziet u daar dat ooievaarsnest mevrouw? Ondanks de prachtige constructie is er nog geen ooievaar op gezien. Nu zoeken wij een lokvogel en dat lijkt me echt iets voor u.” Echtgenoot kijkt eerst naar zijn vrouw en vervolgens naar mij en zegt dan dat ik beter naar een wat jonger exemplaar op zoek kan gaan, want met zo’n oude tortelduif krijg ik nog geen mus op het nest. Ze stappen lachend op de fiets en vervolgen hun weg.

*Wim Cornelissen*

## Doot maor kalm an – maor ’t mot wal opscheten.

Ik had vroeger ADHD. Dat hadden ze toen nog niet uitgevonden, maar ik had het wel. Op 1 mei ging ik op 11 jarige leeftijd naar de boer. Ik zat nog op de lagere school, was nogal een druk kind en had helemaal geen zin in de school. Ik moest wat om handen hebben. ‘s Morgens vroeg opstaan de boer helpen de koeien met de hand te melken en om half acht

pannenkoeken eten, je klaar maken en dan naar school. Later ging ik naar de lagere landbouwschool. Toen had ik mooi twee dagen in de week vrij en kon ik mijn energie kwijt op de boerderij. Nu ruim 60 jaar later ben ik nog steeds een druktemaker. Ben altijd bezig en er is in Beltrum veel vrijwilligerswerk te doen waar ik mijn energie in kwijt kan.

Renske de activiteitenbegeleidster van de Hassinkhof heeft gebeld of ik vanmiddag nog tijd vrij kan maken om met een bewoner van de Hassinkhof te gaan fietsen op de duofiets. Zoals afgesproken stond ik om 10 over 2 klaar met de duofiets. Ik zal die middag nooit vergeten. De bewoner stond al klaar en om kwart over twee

vertrokken wij. Natuurlijk gingen wij over de kerkepaden langs het Spilmanshuuske richting de Brille en dan via het fietspad langs de Slinge richting Groenlo. Onderweg gewoon effen stil staan en genieten van het mooie weer, genieten van de aalscholwers die zich aan het drogen waren op een dode tak. Ze zullen wel vissen vangen in de Slinge zegt mijn medepassagier. Jammer dat er nog geen ooievaars zijn geland op het nest aan de Slinge. Toen wij weer terug kwamen bij de Hassinkhof stond Renske ons al op te wachten. Wij waren te laat: het was kwart over vijf en de bewoners waren al aan het brood eten. Vele ritten met de duofiets heb ik er al op zitten.

Doot maor kalm an – morgen kump er ok nog ne dag.

*Joop Ribbers*



# Kerkepaden in de Achterhoek: een succesverhaal met een lange adem en inzet van veel vrijwilligers.

**Graag wil ik me even voorstellen. Mijn naam is Jan ten Have en ik ben werkzaam bij het routebureau van Achterhoek Toerisme. Vanuit die hoedanigheid ben ik als projectmanager nauw betrokken bij de aanleg van kerkepaden in de Achterhoek bij onder meer de financiering van deze projecten. Op deze pagina leest u meer over de achtergronden bij het ontstaan van de kerkepaden in de Achterhoek.**

## Achtergrond

Het project kerkepaden in het Achterhoekse Landschap of 'de paters hielden van droge voeten' is zo'n 15 jaar geleden gestart als een omvangrijk regionaal kerkepadenproject. Tegenwoordig is de behoefte aan wandel- en fietspaden niet meer zozeer aan de kerkganger, maar aan de recreatie zoekende

dorpsbewoners en de bezoekers van elders. Herstel en aanleg van een omvangrijk samenhangend stelsel van voet- en fietsverbindingen, geënt

## GOED BESTEED GELD

Het afgelopen decennium is er tot dusverre voor bijna 2 miljoen euro in het kerkepadenproject geïnvesteerd. Hoewel de financiering vaak een ingewikkeld traject is, konden we de afgelopen jaren toch aan de benodigde financiële middelen komen met steun vanuit de EU, Provincie Gelderland, de betrokken gemeenten en Achterhoek Toerisme. Het is goed besteed geld. Uit een in het vorig jaar uitgevoerd onderzoek door vrijwilligers van de Fietzersbond blijkt dat de fietspaden in de Achterhoek hoog worden gewaardeerd, waarbij met name de kerkepaden er nog eens in positieve zin uitspringen.



op de oorspronkelijke loop van de kerkepaden heeft landelijke uitstraling en helpt om de Achterhoek op de kaart te zetten als toeristische regio.



## Stukje geschiedenis

Het herstel van kerkepaden is in de jaren negentig begonnen in Zieuwent. Dit initiatief heeft vervolgens navolging gevonden in onder andere Beltrum. Inmiddels is ruim 45 km aan paden aangelegd in onder meer Zieuwent, Harreveld, Beltrum, Lielvelde, Mariënelde, Meddo-Zwolle, Sinderen, De Heurne en in Halle-Heide. Bovendien groeit het aantal stichtingen gestaag, waardoor we kunnen spreken over een groeidiament. Dit heeft er uiteindelijk toe geleid dat een aaneengesloten en omvangrijk netwerk is ontstaan van vrijliggende kerkepaden

## Meer dan alleen paden

Het gaat hierbij naast de aanleg van paden ook om natuurherstel en



landschapsontwikkeling. Daarnaast gaat het ook om de bevordering van de verkeersveiligheid en om sociale aspecten, namelijk de bevordering van de leefbaarheid. Door het opzetten van een pool van vrijwilligers wordt de saamhorigheid in de kleine kernen mede bevorderd.

## Het belang van vrijwilligers

Er is een heldere taakverdeling tussen alle partijen, waarbij met name de inzet van de vele vrijwilligers van groot belang is. De stichtingen zijn zelf verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de deelprojecten ter plekke, het regelen van toestemmingen en voor de uiteindelijke uitvoering en het onderhoud van de kerkepaden. Dit draait volledig op de inzet van vrijwilligers!

Achterhoek Toerisme faciliteert in het geheel als regionale projectcoördinator, heeft overleg met de provincie en de stichtingen, regelt de financiële afwikkeling voor de stichtingen en verzorgt de promotie en marketing. Er is een prachtige gezamenlijke brochure ontwikkeld en er is een website ontwikkeld, die is tegenwoordig geïntegreerd in onze eigen website [www.achterhoek.nl](http://www.achterhoek.nl).





## Colofon

**Rondom Beltrum** is een uitgave van de Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. p/a Abbinksweg 9, 7156 RW Beltrum kerkepadenbeltrum@gmail.com

# VRIJWILLIGERS ONDERHOUDEN OOK DE KERKTUIN EN HET PARK

Naast het onderhoud van de paden verzorg een team van acht vrijwilligers ook het onderhoud van de tuin van de Beltrumse kerk en het park 'De Stroet'. Dit gebeurt elke woensdagmiddag en elke vrijdagmorgen. Te beginnen in het voorjaar met het snoeien en daarna schoffelen, bemesten van de plantenstruiken en het maaien van het gazon. Aan het eind van de zomer blad opruimen en troep opvegen.

In de tuin van de kerk stonden twee monumentale bomen van 170 jaar

## Neem ook eens een kijkje in de kerk

Toeristen weten Beltrum steeds vaker te vinden. De prachtige tuin, het mooie kunstobject en ook de plaatselijke kerk zijn zeker de moeite waard. In de maanden juli en augustus is de kerk elke woensdag en donderdag geopend van 11.00 uur tot 16.00 uur. Loop daar eens naar binnen. Kom kijken naar de restauratie van de muurschilderingen. Monnikenwerk, maar het wordt prachtig. Ook de prachtige gewelven en staties zijn een bezoek meer dan waard.



oud. Stonden. Helaas was de bruine beuk aangetast door een zeer agressieve schimmel (honingzwam). Afgelopen herfst is hij, met een stamdikte van 140 cm, omgezaagd. Dit is erg jammer, maar inmiddels staat er al weer een nieuwe beuk. De tamme kastanje wordt jaarlijks geïnspecteerd: omdat de bruine beuk is gerooid moest de tamme kastanje worden ingekort anders zou die ook het loodje leggen. Rond de kastanjeboom is een zitbank

geplaatst. Afgelopen zomer waren toeristen op de fiets met een meetlint de omvang van de boom aan het meten. De omvang van de boom is volgens de Bomenwacht Nederland 670 cm. In de winter ligt het onderhoud op een laag pitje uitgezonderd sneeuw ruimen en zout strooien bij de Hassinkhof en de kerk. 's Morgens vroeg, voordat de auto's door de sneeuw rijden, zijn daar al vier man druk mee bezig.



## MACHTIGING

Naam: \_\_\_\_\_

Adres: \_\_\_\_\_

PC + Plaats: \_\_\_\_\_

Tel. nr.: \_\_\_\_\_

Bedrag: \_\_\_\_\_ Euro/jaar (minimaal 10 Euro, meer mag)

IBAN rekeningnummer: \_\_\_\_\_

Handtekening: \_\_\_\_\_

Hierbij geef ik Stichting Kerkepaden Beltrum e.o. toestemming om bovenstaand bedrag tot wederopzegging jaarlijks af te schrijven van bovenstaande bank/giro-rekening.

## Steun ons en word ook Vriend van de Kerkepaden Beltrum!

Het werk aan de kerkepaden gebeurt door vrijwilligers. Het onderhoud brengt echter de nodige kosten met zich mee. Om deze kosten te dekken, zijn we aangewezen op de steun van onze donateurs, de 'Vrienden van de Kerkepaden'. Geniet u ook van de goed onderhouden paden, maar bent u nog geen donateur? Meld u zich dan aan door de machtiging in te vullen. Voor slechts 10 euro per jaar bent u 'Vriend van de Kerkepaden' en helpt u ons bij het onderhoud van de paden. U kunt de machtiging inleveren bij: Fons Bokkers (Kampstraat 22) of sturen naar: Secretariaat SKB, p/a Abbinksweg 9, 7156 RW Beltrum.